



Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: "Ik ben wat moe"
Maar op een keer dan ben je,
aan je laatste beetje toe.

Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer...

Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Al die herinneringen,
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Met een lach en een traan,
heeft hij/zij het leven verlaten
De rijke herinnering aan zijn/haar
bijzondere humor, kracht en
uitstraling dragen wij met ons mee

Altijd samen,
nooit alleen.

Een gewone goede vader/moeder
Die is goud waard.

Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan

Is het je nooit opgevallen
dat in de natuur
alles zijn weg zoekt
naar Het Licht?

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.

Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent
als je mensen ziet
maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven
dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven.

Bij elk afscheid,
wordt een herinnering geboren.....

Het eindsignaal heeft geklonken
we staan allemaal buiten spel
geen extra tijd
geen score
de wedstrijd is afgelopen

Nooit vragend, Nooit klagend
Altijd alles voor zichzelf dragend
Was hij/zij een steun voor velen

Niemand weet wat leven,
alleen dat het gegeven is.
En dat dan dit geheimenis,
God het begin en einde is.

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn



Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden,
Voor altijd in ons hart

Plotseling ging je heen
Nu ben ik alleen
Onuitsprekelijk verdriet
Vergeten zal ik je niet.

Een vader/ moeder sterft altijd te vroeg
Al wordt hij/zij nog zo oud.
Je hoopt dat God hem/haar sparen zal
Omdat je van hem/haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan
Hij/zij ziek wordt, moe en oud
Bid je dat God hem/haar hal zal
Juist omdat je van hem/haar houdt

Wij konden niet bij ons houden
Hij/zij die van ons hield.
Maar hij/zij die van ons hield
Houden wij altijd

Het laatste beetje is nu op,
Veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
Gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
Ik heb genoeg geleden.
Wel voor hen die ik achterlaat
Vaarwel en wees tevreden.
We staan niet altijd stil
Bij het woord "samen"
Maar het is een groot gemis
Als "samen" uit je leven is.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

In al zijn eenvoud was hij groot

Afscheid nemen is
alle mooie herinneringen meedragen

Voor wie leeft in eenvoud,
is het leven eenvoudig.

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.

Afscheid nemen is
Alle mooie herinneringen meedragen.
Juist nu je er niet meer bent,
zal je altijd bij ons zijn.

De mooiste bloemen
worden het eerst geplukt.

Wanneer het leven lijden is,
brengt sterven verlossing.

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend,
plotseling uit ons leven verdreven,
blijf je in onze harten leven.

Sterven in vrede dat is:
met een gerust hart je ogen kunnen sluiten.

Als het leven pijn doet
en niet meer leefbaar is,
dan is de dood je allerbeste vriend.

Een markant persoon is niet meer
Een nestor viel weg,
Een reus is geveld,
zijn schaduw blijft..

Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,
wat het is om je te moeten missen

Jouw verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat je afscheid nam.
toen die zekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam,
Wij voelen met jouw mee, jouw stil verdriet
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

Wat een gemis.....
alleen nog herinnering.



Waarom jij?
We zullen het nooit weten,
we zullen je missen maar
nooit vergeten.

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn
Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij.

Groot was zijn liefde
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die hij achterliet

Die dag werd er een punt gezet
Achter de volzin van zijn leven
Maar wie geloven durft, die let
Op het vervolg dat wordt geschreven.

Je was nog zoveel plannen
en maakte tijd voor alles
maar tijd maakte geen tijd
meer voor jou.

We hadden zoveel plannen
we wilden zoveel doen
maar zonder jou zal mijn leven
nooit meer zijn als toen.

Van het concert des levens
krijgt niemand een program

Dank voor je liefde
Dank voor je trouw.
Ik zeg je bij deze,
Dat ik van je hou !

Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaar gestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.



Bijbelteksten

Neem, Heer mijn beide handen en leid, Uw kind
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!

De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets
Psalm 23

Ik hef mijn ogen op naar de bergen;
vanwaar zal mij hulp komen ?
Psalm 121 vers 1

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik
zal u rust geven.
Matthéüs 11 vers 28

Ik heb de goede strijd gestreden,
ik heb mijn loop ten einde gebracht,
ik heb het geloof behouden.
2 Timotheüs 4 vers 7

Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht.
Voert Hij mij in 't Eeuwig licht.

Ik ben de opstanding en het leven
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven.
Johannes 11 vers 25

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij u thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Psalm 4

Rust mijn ziel, uw God is Koning.
Gezang 179

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen; anders
zou Ik het u gezegd hebben;
want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
Johannes 14 vers 2

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd

'k droomde eens en zie ik liep
aan het strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen
want ook God liep aan mijn zij
We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee
God liep aan mijn hand
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop
Maar als ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar stappen staan
Ik zei toen : God, waarom dan toch?
juist toen ik het moeilijk had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad...
God keek toen mij vol liefde aan en
antwoordde op mijn vragen?
Mijn lieve kind, toen het moeilijk was
toen heb ik jou gedragen...

Vaste rots van mijn behoud

Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij.

Veilig in Jezus' armen,
Veilig aan Jezus' hart

Mijn genade is u genoeg.
2 Corinthiërs 12 vers 9

't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God
Psalm 42 (berijmd)

Werpt al uw bekommernis op Hem,
Want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5 vers 7

Wat moeten wij hier verder over zeggen?
Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Romeinen 8 vers 3